

WANDEL MET ONS MEE!!!

Vandaag was de eerste keer dat we met Gezond Natuur Wandelen op stap gingen vanaf de buurtkamer Notenbuurt.

We liepen in de richting van het Florence Nightingale park (achter het Haga Ziekenhuis) en daarna via de kinderboerderij weer terug naar de buurtkamer Notenbuurt. Het was een heerlijke dag om te wandelen.

Onderweg hebben we even stilgestaan bij de natuur. Toevallig stonden de Turkse Hazelaar en de "gewone" Hazelaar net naast elkaar, waardoor we het verschil heel goed konden zien. Bij het park vertelde de wandelbegeleider de geschiedenis van Florence Nightingale, waar het park naar vernoemd is.

We hebben gezellig een uurtje gewandeld met elkaar in een rustig tempo.

Nieuwsgierig geworden naar deze gratis wandelingen? Kom langs en wandel dan gezellig met ons mee. We verzamelen iedere dinsdagmiddag om 14.00 uur bij de buurtkamer Notenbuurt. Dit ligt aan de Walnootstraat 181, 2555XL Den Haag.

